

Maandag, 22 februari 2016

*Beste familie en vrienden wandelaars,*

*Vandaag nemen we afscheid van een fijn mens en fervent wandelaar.*

*Jaeck was tevens een van onze medestichters van onze wandelclub Eurek@.*

*Als actief bestuurslid besteedde hij veel van zijn vrije tijd aan onze wandelclub.*

*Samen met vrouwlief Gusta zorgde hij dat alles op tijd op zijn plaats was.*

*Zijn remorkske heeft vele kilometers gereden om de materialen van de ene plaats naar de andere te brengen. Waarvoor onze grootste bewondering en dank alsnog.*

*Steeds had hij een goeie raad om het ene of andere probleem helpen op te lossen.*

*Steeds maakte hij tijd voor een gezellige babbel met vrienden wandelaars ook die van andere clubs.*

*Zo blijft Jaeck voor iedereen een bekend en geliefd persoon.*

*Ook de Oostenrijkse bergen waren voor hem geen probleem, als een jonge hinde overwon hij de moeilijkste hindernissen.*

*Tevens was hij ook onze eerste clubfotograaf, fotograferen was zijn passie.*

*Hoeveel filmrollekes hij vervangen heeft, ik zou het niet weten, maar enorm veel denk ik.*

*Zijn mooie foto's zullen altijd in ons geheugen blijven als een mooi souvenir.*

*Zo ook zullen we Jaeck blijven gedenken als een geliefde fotograaf met de nodige humor.*

*In naam van ons bestuur en alle leden van onze wandelclub wensen we de familie nog veel sterkte toe in deze sombere dagen.*

*Jaeck geniet daarboven!!!*