

## Pittoreske dorpjes kleuren Wsv Eurek@ herfsttocht

Verslag geschreven door een bezoekende wandelaar : Jean-Pierre Declerck

dinsdag 16 oktober 2012

Het interessante Webdeal biljet van de NMBS opent heel wat wandelperspectieven. Zodoende ben ik van in de vroege uurtjes in de weer om in Hees bij wandelclub WSV Eurek@ hun herfsttocht te stappen. Met de trein tot Bilzen, daarna de bus op waar wandelvriend Peter mij vervoegt. Ergens te velde worden wij gedropt en dan is het nog zo'n 2 km. te voet tot de parochiezaal gelegen achter een modern kerkgebouw.



Er zijn 3 lussen uitgetekend van 12, dan 7 en tenslotte nog een toertje van 3,6 km. Onder een flets zonnetje dat een prachtige regenboog in de hemel tovert beginnen wij aan de langste afstand. Vlug het dorp uit, en midden velden en appelgaarden recht op Vlijtingen af. Slechts heel kort het dorp in, gaan een veldpaadje opzoeken, betonwegjes tussen goudgele koolzaadvelden in een biljartvlak landschap waar je mijlenver kijkt. Ver aan de einder doemt Riemst op, wat verder Lafelt en Kesselt. Een eenzame boerderij voorbij, nog wat veld, de grote weg naar Tongeren kort volgen en op het voetbalterrein van Kesselt ligt de rust na 6 km. Wij steken de drukke steenweg over en lopen Kesselt door. Het dorp heeft enkele mooi gerestaureerde oude boerenhoven. Eens de laatste huizen voorbij lopen wij terug in open veld recht tot enkele bosjes langs het Albertkanaal. Het water krijgen wij amper te zien door het dichte struikgewas, nu en dan hoor je het stampen van een scheepsmotor. Een halve draai naar links stuwt ons omhoog op een kiezelwegje. Voor ons duikt iets op dat vanop afstand op een grafheuvel lijkt, maar neen, dit is de Kesseltse Kip.



*Het verhaal begint bij de Kip, dat is de grond die vrijkwam bij het graven van het Albertkanaal in de jaren '30 en op de westoever opge'kip't werd (vandaar de naam 'Kip'). Daardoor ontstond een langgerekte Kip, alleen tussen Kesselt en Veldwezelt werd een uitgebreider plateau aangelegd, als militair steunpunt tegenover de Dousberg, een natuurlijke heuvel net over de grens, aan Nederlandse kant. Militairen zitten liefst net iets hoger in een verdedigende positie om een aanval af te weren, vandaar hun vraag om dit plateau Kesseltse Kip aan te leggen. Op een trap kan je helemaal tot boven. Het gordijn gaat open over een trits pittoreske dorpjes, het Albertkanaal met aan de overkant Nederland en Maastricht. Trapjes af en er terug vandoor. Er volgt een mooi stuk weideparkoers, een vlugge duik door een stukje wilde natuur en dan terug de grote weg over richting Hees. Eerst nog even een brede bocht rond het dorp met een hobbelig smal*

graspaadje bezijden een beek, warempel nog een bult en dan op naar de parochiezaal waar onze eerste lus er op zit.



Het is ondertussen flink gaan plenzen en onder de paraplu wordt de 7 km. aangevat. Het beschermde dorpszicht door, een echte prentbriefkaart met een pittoresk oud vakwerkhuisje, de pittoreske oude Sint-Quintinuskerk en het voormalige gemeentehuis. We worden een nauwelijks zichtbaar paadje tussen de huizen ingestuurd en gaan dan een vierkantje rond Hees lopen. Nu en dan heb je hier een prachtig dorpszicht. Kruisen het pad van de vorige lus en dan betonwegjes tussen de velden richting Rosmeer waar wij bij de Staberg bij één van de vier neolithische nederzettingen uit de ijzertijd komen die hier ontdekt werden bij wegeniswerken . Wij trekken verder tot dicht bij Mopertingen waar rechtsomkeer gemaakt wordt. Tussen maïsvelden en weiden wordt Hees terug opgezocht. Tijd voor een weldoende soep, wat te drogen na enkele regenbuien en dan nog een rondje van 3,6 km. Een laatste maal het mooie Maasdorpje door, veldwegjes tot dicht tegen de weg naar Maastricht en dan terug laarsrecht naar Hees.



WSV Eurek@ vergastte ons opnieuw met een interessante wandeling. Pittoreske dorpjes, natuur met nog wat geschiedenis er bovenop.

Wij hebben ons de lange reis zeker niet beklagd.( Jean-Pierre Declerck ).

Eurek@ bedankt je voor dit mooie verslag !!! dat doet ons plezier.