

Verlag : Met EUREK@ op wandel 5-daagse naar KESTERT am RHEIN :

Maandag 30 september verzamelen 13 Eureka's in "Enjoyhotel am Rhein" in Kestert (zuidelijk tov Koblenz) voor een 5-daagse wandelvakantie. Om 12h worden we verwelkomd met soep en een buffet met alles erop en eraan. Nadat de inwendige mens versterkt is vertrekken we om half twee een stukje langs de Rijnouever om dan af te slaan naar de Pulsbachklamm. Na een stevige klim over een geweldig mooi pad bereiken we boven Uschis Wanderstation waar we bij de brandende kachel gezellig en vrijgoedkoop kunnen bijtanken. Nadien gaat het verder over de Hindenburghöhe met zeer mooie vergezichten en zo dalen we terug af naar ons hotel. 's Avonds wacht ons een lekker uitgebreid avondeten in buffetvorm. De geplande avondwandeling door het dorp wordt wegens de regen helaas afgelast. Dan maar gezellig samen zitten en rummikub spelen. We hebben vandaag zo'n 14 kilometer op de teller staan met toch redelijk wat hoogtemeters.

Dinsdag 1 oktober : Na een ferm ontbijtbuffet vertrekken we om 10h naar het station van Kestert (5 min.) waar we om 10h21 de gratis trein nemen naar het station van Sankt-Goarshausen. Van hieruit wandelen (klimmen) we naar de Patersberg waar we een enorm zicht hebben vanaf het uitzichtsplatform "Dreiburgenblick". Hier wordt ook een gedeelte van het meegebrachte lunchpakket verorberd. Gesterkt gaat het om half een verder richting de Loreleyberg, via het amphitheater waar we in het bezoekerscentrum weer het nodige vocht moeten bijvullen. Dan trekken we verder naar het kleine standbeeld van de Loreley-nimf boven op de berg met ook hier weer mooie vergezichten. Langs een eindeloze trap dalen we naar de Rijn waar we over de Hafendamm pier tot bij het grote standbeeld van de Loreley-nimf wandelen. Vervolgens te voet terug naar het station en met de trein terug naar het hotel waar we na het avondeten getraakteerd worden op een lekkere wijnproeverij. Wat kan vakantie met zo een leuke bende toch zalig zijn. We noteren vandaag zo'n 17 km met 430 hoogtemeters.

Woensdag 2 oktober : Onze Jos (Wijnands) is vandaag jarig en mag 79 kaarsjes uitblazen ! Hiep hiep hoera en wat een prestatie om samen met deze leuke groep hier te komen wandelen. Om 09.37 nemen we in Kestert de trein naar Koblenz (half uurtje) Aan het station verdelen we ons in 2 groepen afhankelijk van het aantal geplande te maken kilometers. Wij wandelen door de historische Altstadt naar "am Deutsche Eck" waar Moezel en Rijn samen vloeien bij het geweldige monument van Keizer Willem 1 en waar wij groep 1 een eerste maal tegen komen. Maken zij toch niet zoveel kilometers als gepland? De inwendige mens wordt ondertussen versterkt in de Biergarten aan de Deutsche Eck. Na eten hoort dessert, dus hebben we bij Galestro nog een ferm ijsje gegeten. Gelukkig zaten we binnen want bij het buitenkomen lopen we tot ieders verbazing groep 1 wederom tegen het lijf, zij zaten pinten te pakken. Na een bezoek aan de Liebfrauen Kirche en na nog een terrasje te hebben gedaan, wandelen we terug naar het station. En wie zien we weer onderweg? Natuurlijk groep 1, algemene hilariteit natuurlijk. Terug in Kestert is het na het weer lekkere avondmaal kienen geblazen (hier noemt men dat Bingo natuurlijk). En wie wint er een van de 6 prijzen, onze Jeannine natuurlijk. Vandaag hebben we een 7 kilometer zonder hoogtemeters op de teller staan.

Donderdag 3 oktober : Andermaal om 09.37 nemen we de gratis trein naar Filzen Bahnhof vanwaar we te voet naar en vervolgens mét het Bopparder Rijnveer Josef Hewel de Rijn oversteken naar Boppard. Hier verdelen we ons weer in 2 groepen, groep 1 wandelt onder leiding van Jos B. zo een 16 kilometer tegen de bergwanden, sommigen doen zelfs een deel van de Klettersteig. Wij wandelen naar en nemen vervolgens de Bopparder Sesselbahn waar we vanaf de Gedeonseck een prachtig zicht hebben op de Rheinschleife. Terug in Boppard is er nog een soort Familiedag ter gelegenheid van de Wijnfeesten die dit weekend plaatsvinden. Aan het Rijnveer komt iedereen terug samen en wordt er na een drankje de terugtocht aangevat. Wij hadden vandaag zo een 12 kilometer. 's Avonds na het avondeten was er nog live muziek, maar de dansvloer geraakte niet vol.



Vrijdag 4 oktober : De wandelweek is voorbij, na het ontbijt worden de valiezen in de auto's geladen en 5 Eureka's vertrekken huiswaarts. Met acht nemen we de trein naar Sankt-Goarshausen, dan over de Rijn met het veer de "Loreley 6" tot in Sankt-Goar. We maken een wandeling van een achttal kilometers met 240 hoogtemeters langs de burcht "Rheinfels" en een laatste maal genieten van de machtige Rijn en van het uitzicht aan de "Loreleyblick".

Met de trein gaan we terug naar het hotel waar onze auto's ons opwachten en rond 15.30 vertrokken wij dan ook huiswaarts.

Slotbeschouwing : geweldige wandelweek, prachtige locatie, zeer goed hotel, geweldige groep Eureka's, niets af te keuren, voor herhaling vatbaar.

Bedankt bestuur Eureka voor de organisatie, wij kijken al uit naar voorjaar 2025.

Dit was het verslag van onze "reporter/fotograaf" ter plaatse : Guido Meers.
Bedankt Guido !